

הרמן הרץ

הרמן נולד ב-1933 בעיר סיגט, וכשכל הפוגרומים התחילו הוא כבר היה בן 8, הם היו חמישה אחים והוא היה הכי קטן ולהורים שלו היו חברים שהיו נוצרים והיה להם לב טוב, ובגלל שהוא היה הכי קטן הם השאירו את הרמן אצל משפחה נוצרית בעיר אורדיה וכולם חשבו שהם יחזרו וייקחו אותו בחזרה לאחר המלחמה. המשפחה הייתה מתנהגת אליו יפה אך כשהיה עושה דברים שלא נראים להם הם היו מרביצים לו והוא טוען שהם היו מרביצים לו יותר חזק מאשר איך שהרביצו לבנות שלהם, הם גם שלחו אותו לכל מני עבודות, אך בכל זאת יפה מצדם שלא הסגירו אותו ושמרו בסוד את עצם היותו יהודי. לרוע המזל מכל משפחתו אף אחד לא חזר חוץ מאחות אחת שהייתה חולנית ונפטרה והרמן נשאר לבד. לא ידוע מה קרה למשפחתו ובאיזה צורה הם נפטרו. אחרי המלחמה המשפחה הנוצרית ראו שההורים לא הגיעו עד גיל 14. המשפחה הנוצרית שמעה שפתחו בית יתומים לילדים יהודים בעיר אורדיה שהיה קרוב לגבול עם הונגריה, מגיל 14 עד גיל 17 גדל בבית היתומים, המשפחה הנוצרית עוד היו קצת בקשר אתו. ברומניה אחרי מלחמת העולם השנייה חוקקו חוק שצריך לעזור לכל הילדים היתומים, ופתחו בית ספר לקצינים ברומניה והם העדיפו ילדים יתומים במיוחד והוא שמע על בית הספר הזה ונרשם ואכן קיבלו אותו, והיה קצין בצבא במשך כמה שנים. בצבא הוא היה אדם ישר והיו כאלה שלא התנהגו אליו יפה בגלל שהוא יהודי, אך גם לנשים הקצינים לא תנהגו יפה וזה חרה להרמן מאוד, כשהיתה ישיבה עם כולם הוא אמר בקול רם שיש קצינים שלא מתנהגים יפה לנשים ולמשפחות שלהם ומי שהיה הבוס שלו גם התנהג לא יפה לאישה שלו ואמר לו אחרי הישיבה: "הרץ למה היית צריך לפתוח את הפה? מה אכפת לך מה עושים האחרים? שלא תחשוב שאשכח את מה שעשית עכשיו!" ובהזדמנות הראשונה הוא הוציא אותו מהצבא בגלל שהוא היה יהודי ופתח את הפה. לאחר מכן הוא הלך למד להיות נהג ועבד כנהג במפעל ואחר כך הוא התקדם במפעל לפקיד והתקדם בעבודה כי היה לו ראש. פשוט לא היה מי שידאג לו. הוא הכיר את אשתו לאחר שסיים את הצבא והתחתן. הוא נישא בגיל 28 והוא הכיר את אשתו דרך חבר שלו שהיה מבקר אותו המון ואמו של חברו ריחמה על הרמן והכירה לו את אשתו.

היום העצוב ביותר שזכור להרמן שהוא חיכה המון שנים להורים שלו והם פשוט לא הגיעו, הוא מספר שהוא נזכר בהורים שלו ואת אחיו והוא מתעצב מאוד.

הרמן גדל אצל משפחה נוצרית והוא לא ראה ונחשף לדת, ולכן הוא לא מרגיש שייך למצוות כמו כשרות וכדומה, אך לגבי הבנות שלו הוא דווקא שמח שהן שומרות.

עלו לארץ עם 3 בנות בשנת 1977 במטוס והתגוררו בבאר שבע עד עצם היום הזה.

המסר של הרמן לדורות הבאים אף על פי שהוא לא שומר מצוות הוא חושב שהמקום היחידי ליהודים זה רק בארץ ישראל! כי בחו"ל יש אנטישמיות גדולה יותר והוא סבל מזה המון.

הרמן ביקר במוזיאון יד ושם וחיפש את שמות משפחתו אך לא מצא.